


**Να σου πω πως άνοιξε η γη
και τον κατάπιε...**



- Οι δύο φίλοι ο Σωτήρης και ο Κλεάνθης συναντιούνται στο πάρκο Ντιάζ του Λος Άντζελες. Κάθονται σ' ένα παγκάκι και συζητάνε για τις εμπειρίες των παιδικών τους χρόνων. Η διαπίστωση είναι μία. Ο συμμαθητής τους ο Χρήστος ήταν πολύ επιθετικό παιδί, όλους τους ενοχλούσε και δεν τον συμπαθούσε κανείς.






■ Συγκεκριμένα, τις τελευταίες μέρες αγνοούνται στο Λος Άντζελες 324 πολίτες. Η συνάντηση τελείωσε πιο ευχάριστα και μετά από μια βόλτα στο πάρκο, οι δύο φίλοι χαιρετιούνται και ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Λίγες μέρες μετά, ο Σωτήρης τηλεφωνεί στον Κλεάνθη και με ανήσυχη φωνή τον ρωτάει μήπως σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, ο Κλεάνθης απορημένος του λέει όχι.

■ Ο Σωτήρης με δυνατή φωνή του φωνάζει Κλεάνθη σε μία ώρα στο πάρκο στο ίδιο σημείο. Πράγματι, σε μία ώρα ο Κλεάνθης είναι στο πάρκο και ψάχνει τον Σωτήρη. Ψιπ του λέει ο Σωτήρης, ο Κλεάνθης γυρίζει και σκάει στα γέλια, πας καλά; πώς ντύθηκες έτσι; τι καπέλο είναι αυτό; Άστ' αυτά, του λέει ο Σωτήρης και μπαίνει κατευθείαν στο ψητό.





- 
- Θυμάσαι τι μας έλεγε ο Χρήστος όταν έκανε κάτι άσχημο στο σχολείο; Δεν περιμένει απάντηση και συνεχίζει, μας έλεγε ότι τα καλά εγκλήματα γίνονται μόνο το βράδυ!!! Ο Κλεάνθης απορημένος τον κοιτάζει γουρλωμένα και λέει μα καλά, πού κολλάει αυτό; Ρε Κλεάνθη συγκεντρώσου, πότε εξαφανίστηκαν οι 324 αγνοούμενοι; πότε; ρωτάει ο Κλεάνθης. Το ΒΡΑΔΥ!, φωνάζει ο Σωτήρης! Σιωπή... Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξανασκάει στα γέλια ο Κλεάνθης. Πας καλά; του λέει. Ο οποιοσδήποτε εγκληματίας βράδυ θα έκανε τη δουλειά του! Ο Σωτήρης κάθισε, πήρε μια ανάσα και του είπε με σοβαρό ύφος: Θέλω να μ' εμπιστευτείς, έχω ένστικτο. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι απέγινε ο Χρήστος και αν κρύβεται αυτός πίσω απ' όλο αυτό! Ο Κλεάνθης συμφώνησε και οι δύο φίλοι κανόνισαν συνάντηση την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο.

Shhhh!!!!



Την επόμενη μέρα, οι δύο φίλοι συναντιούνται στο πάρκο. Ο Σωτήρης ήρθε αναστατωμένος και με σίγουρη φωνή λέει στον Κλεάνθη: στο είπα, έψαξα για στοιχεία του και δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό, τι λες; Δεν είναι ύποπτο; Ξέρεις κανέναν που να μην έχει Facebook, Instagram και Tik Tok; Κι όμως δεν έχει τίποτα Κλεάνθη!! Ο Κλεάνθης ήρεμος απαντάει: μπορεί να μην του αρέσει η τεχνολογία! Μα, τι λες; συνεχίζει ο Σωτήρης, είναι επικίνδυνος, γι' αυτό δεν αφήνει ίχνη! Καλά του αποκρίνεται ο Κλεάνθης, και τι κάνουμε τώρα; Ο Σωτήρης σκεπτικός πηγαιίνει πάνω-κάτω ...Σταματάει. Το βρήκα! Θα μάθουμε με κάποιον τρόπο που μένει και το βράδυ, θα πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Και πώς θα μάθουμε; Τον ρωτάει ο Κλεάνθης. Χμμ... Ο Σωτήρης φιλοπερήφανος του λέει: έχω έναν φίλο μέσα στην αστυνομία που μου χρωστάει κάποια χρήματα. Θα του πω να με ξεχρεώσει, δίνοντάς του το όνομα και το επίθετο του Χρήστου και θα μάθουμε τη διεύθυνσή του. Τέλεια! λέει ο Κλεάνθης, μόλις μάθεις, πες μου να βρεθούμε.



- ▶ Λίγες μέρες μετά, ο Σωτήρης τηλεφωνεί στον Κλεάνθη: στο είπα ότι θα γίνει η δουλειά μας, σήμερα στις 10 το βράδυ έλα από το σπίτι μου. Μετά από λίγες ώρες, οι δύο φίλοι βρίσκονται σ' ένα σκοτεινό σοκάκι. Απόλυτη ησυχία... Ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα, ανατριχιαστικοί ήχοι από γάτες ακούγονται. Ο Κλεάνθης φοβισμένος λέει στον φίλο του: μωρέ μήπως να είναι κακή ιδέα όλο αυτό; μήπως βρούμε τον μπελά μας χωρίς λόγο; Σταμάτα επιτέλους! του λέει ο Σωτήρης. Θα βρούμε τι κρύβεται από πίσω και θα γίνουμε ήρωες! Μα δεν θέλω να γίνω ήρωας! Λέει εκνευρισμένος ο Κλεάνθης. Καλά, καλά μείνε εσύ εδώ κι εγώ θα πάω να ψάξω. Ο Σωτήρης πλησιάζει μία μεγάλη μαύρη πόρτα που φαίνεται ότι οδηγεί σε ένα υπόγειο. Σκέφτεται με απορία: Εδώ μένει; μα καλά, πώς είναι δυνατόν;
- ▶ Μερικά λεπτά αργότερα, ο Κλεάνθης αρχίζει και ανησυχεί. Πού είναι τόση ώρα; βρίσκει το θάρρος και πλησιάζει την μυστηριώδη πόρτα για να βρει τον φίλο του. Αυτό που βλέπει όμως, είναι τον σκοτεινό άδειο δρόμο και ο Σωτήρης πουθενά!! Να πάρει! Σκέφτεται. Τι να έγινε; άνοιξε η γη και τον κατάπιε; πού είναι; τώρα πλέον φοβάται πολύ! Το βάζει στα πόδια τρέχοντας για το σπίτι του!
- ▶ Το επόμενο πρωί, ο Κλεάνθης που σχεδόν δεν κοιμήθηκε, παίρνει τηλέφωνο για 50η φορά τον Σωτήρη αλλά πάντα η ίδια απάντηση: Η κλήση σας προωθείται... Δεν ξέρει τι να κάνει και το μόνο που σκέφτεται είναι ότι ο φίλος του είχε δίκιο, αλλά έπεσε σε παγίδα χωρίς να το καταλάβει. Τι θα κάνω τώρα! Ανοίγει την τηλεόραση να ακούσει τις ειδήσεις και μαθαίνει ότι οι αγνοούμενοι είναι πλέον 330! Φωνάζει: Είναι δυνατόν να βρίσκεται πίσω από όλα αυτά ο συμμαθητής μας ο Χρήστος;

ΜΑ ΠΩΣ ?

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ?

➤ Δεν θα αφήσω τον φίλο μου αβοήθητο, σκέφτεται και το ίδιο βράδυ με φακό και εξοπλισμό πηγαίνει στο μέρος που χάθηκε ο Σωτήρης.



- Η καρδιά του Κλεάνθη πάει να σπάσει, προσπαθεί να ηρεμήσει τον εαυτό του. Κρύβεται πίσω από έναν κάδο σκουπιδιών, στέκεται για λίγη ώρα και ξαφνικά ακούει έναν θόρυβο! Η μεγάλη μαύρη πόρτα ανοίγει και βγαίνει ένας κοντός, λεπτός τύπος με μαύρη κουκούλα και φεύγει από το σοκάκι. Ο Κλεάνθης λέει από μέσα του: Αυτός θα είναι!



- Αφού απομακρύνθηκε ο τύπος με τα μαύρα, πλησιάζει ο Κλεάνθης την πόρτα και καταφέρνει να την παραβιάσει με τα εργαλεία του. Βλέπει μπροστά του πολλά σκαλοπάτια τα οποία οδηγούν σε ένα υπόγειο.



- Ο Κλεάνθης φοβισμένος τα κατεβαίνει και φτάνει σε έναν προθάλαμο. Εκεί υπάρχει μία άλλη πόρτα, η οποία είναι ξεκλειδωτή. Παίρνει μία βαθιά ανάσα, την ανοίγει και τι να δει! Ένας τεράστιος χώρος, γεμάτος κρεβάτια πάνω στα οποία υπάρχουν άνθρωποι! Υποψιάζεται ότι είναι οι αγνοούμενοι. Ο Κλεάνθης είναι σοκαρισμένος, φοβάται να πλησιάσει να δει αν είναι ζωντανοί, αρχίζει να ψάχνει τον φίλο του και όντως τον βλέπει δεμένο σε μία καρέκλα. Πηγαίνει προς το μέρος του για να τον λύσει και βγάζει από το στόμα του ένα πανί. Αμέσως Ο Σωτήρης λέει: Φύγε δεν θα προλάβεις! Ο Κλεάνθης ταραγμένος του λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω.



- Όμως ακούει βήματα γυρίζει πίσω και φωνάζει: Χρήστο!... Μπαμ...



- ▶ Το επόμενο βράδυ, η τηλεόραση είναι ανοιχτή, οι ειδήσεις του Λος Άντζελες μόλις ξεκίνησαν.



- ▶ "Αγαπητοί τηλεθεατές, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις εξαφανίσεις δεν βρέθηκε ακόμα, η αστυνομία δεν έχει επαρκή στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αγνοούμενοι είναι πλέον 331..."



The end ?



Σενάριο

Χρήστος Κ.

Κλεάνθης Μ.

Σωτήρης Ζ.

Επιμέλεια παρουσίασης

Χρήστος Κ.

